

Bedroefd om haar heengaan, maar met een grote dankbaarheid
om alles wat zij voor ons heeft betekend,
melden wij het overlijden van

Francine Cornelissen

weduwe van Wies Goris

geboren te Turnhout op 5 maart 1937
en overleden te Malle in het WZC De Dennen
op 3 september 2024.

U wordt uitgenodigd de viering van het leven van Francine,
met gelegenheid tot groeten van de asurne,
bij te wonen in de aula van het rouwcentrum Peeraer,
Turnhoutsebaan 444 te Wijnegem,
op **dinsdag 10 september 2024 om 11 uur.**

Samenkomst aan het rouwcentrum vanaf 10.40 uur.
*(er is parkeergelegenheid achter tavernen De Swaen,
parking Wijnegemhof)*

Aansluitend bij de plechtigheid heeft de bijzetting van de asurne
plaats in het urnenveld van de begraafplaats van Wijnegem.

Tot en met zaterdag 7 september is er gelegenheid tot
groeten in het voornoemd rouwcentrum Peeraer,
na telefonische afspraak op tel. 03 353 60 83.

Wij willen graag Francine haar leven vieren,
kom daarom als je fleurige zelf.

Dit melden u:

Paul † en Ingrid Goris - Simons,
Ruben en Anne,
Maxim en Nikita,

Luc en Martine Goris - Hendrickx,
Stef,
Sam en Gwenny, *Stan*,
Jessica en Nils,
haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinzootje,

Rudy en Mary Cornelissen - Weyns,
haar neef en nicht,

Laika,
haar trouwe viervoeter,

De families Cornelissen en Goris.

*Dank aan dokter A. Kröber en alle medewerkers van
het WZC De Dennen voor de goede zorgen.*



Correspondentieadres:
Familie Goris - Cornelissen
p/a Uitvaartzorg Peeraer
Turnhoutsebaan 444-446b - 2110 Wijnegem
Digitaal condoleren via www.peeraer-wijnegem.be